

WEEKBERICHT

Nr. 381 – 19 maart 2019



Redactie

Han Nicolaas

Tel.: (06) 41188743

E-mail: h.nicolaas@ziggo.nl

website: www.pomar.nl

Wedstrijdleader intern

Frits Berendse jr.

Tel.: (0174) 297771

E-mail: frits.berendse@gmail.com

Op **dinsdag 12 maart** speelden we de 4^e ronde van de interne (zomer)competitie waarin maar liefst 12 partijen werden gespeeld. Regen, storm, kou: niets kon de Pomarianen er deze avond van weerhouden de tocht naar het Kabouterhuis te maken om daar in een gezellige, knusse en warme ambiance een partijtje schaak op de mat danwel het bord te leggen.

Negen overwinningen en drie remises werden er genoteerd in soms adembenemende partijen waar een Magnus Carlsen (om maar iemand te noemen...) jaloers op zou zijn geweest.

De drie remises waren zeker geen saaie schuifpartijen. Zo speelden Yassin Mostfan en Frits Berendse een mooi potje waarin Frits lange tijd het beste van het spel had. In het eindspel met aan beide kanten drie lichte stukken en zeven pionnen stond Frits nog steeds iets beter en misschien had hij kunnen proberen een stuk voor twee pionnen te ruilen. Zoals het ging kwam Yassin er goed uit, er werd nog wat geruild en de puntendeling was een feit.

Ook Jos Bergers en Giuseppe Gastaldi deden hun uiterste best er iets moois van te maken. Giuseppe won een kwaliteit maar het eindspel dame en twee torens tegen dame, toren en loper bleek bijzonder moeilijk te winnen. Jos verdedigde zich goed en sleepte er een half punt uit.



Het derde en laatste punt dat werd gedeeld kwam tot stand in de partij tussen Markus Lohrer en uw verslaggever (Han Nicolaas). Het werd een rustige Siciliaan en Markus stond eigenlijk best wel lekker. Ik probeerde wel wat maar Markus deed geen rare dingen, hij dacht zelfs een paar keer langer dan een minuut na over een zet: tja, dat moeten we natuurlijk niet hebben hè Markus! Ik deed een remise-aanbod op een moment dat het spel in evenwicht was en waar ik absoluut geen winstkansen meer zag voor mezelf: Markus accepteerde het aanbod, ook nu na enig nadenken.

De witspelers waren behoorlijk succesvol vanavond en boeken in zes partijen een overwinning. Hans Mudde won in het middenspel een stuk tegen Tim van Rijswijk en daar kon Tim geen kaas of chocola meer van maken.



Wil Kauffman kwam met wit na 1.b4 een pion voor tegen John Woestenenk, maar dat leek allemaal niet zo erg (voor John). Vervolgens zag John 'iets over het hoofd' zoals hij het zelf omschreef waarna Wil de partij toch nog vrij snel in winst wist om te zetten.



Peter de Man speelde met wit een mooie partij tegen Hans Jacobs, kwam een kwaliteit voor en had een dijk van een stelling. Samen met een gevaarlijk uitziende koningsaanval waren dat voldoende ingrediënten voor een terechte overwinning.

Han Terpstra offerde tegen Vincent Steemers weer eens een pion in de opening (dol op gambietjes die HanT!) en wist de partij te winnen: niet gezien hoe dat in zijn werk ging eerlijk gezegd.



Bas von Königslöw en Leo Blaas speelden een behoorlijk complex potje waarin het materieel gezien lange tijd gelijk opging. Bas won echter met een vervelende penning een stuk en speelde het daarna knap uit tot winst.



De laatste witoverwinning kwam op naam van Paul Huisman die een leuk potje speelde tegen Jense van der Wal. In een eindspel met flink uitgedund materiaal kwam Paul een pion voor maar het eindspel loper en vier pionnen tegen paard en drie pionnen was nog niet zo heel eenvoudig. Paul had echter een paar voordeeltjes: een actieve koning, een vrijpion aan de rand (daar houden paarden niet zo van...) en een loper die sterker bleek dan het paard. Jense verdedigde echter lange tijd goed maar koos volgens mij het verkeerde plan door zowel met de koning als het paard naar de vrije randpion van Paul te gaan. Die werd weliswaar buitgemaakt maar hierdoor kreeg Paul tijd om met zijn koning de pionnen op de andere vleugel onder vuur te nemen. Het eindspel dat vervolgens overbleef was niet meer te redden voor Jense. Een ander plan zou zijn geweest om alleen met het paard de vrijpion proberen tegen te houden en met de koning op de andere vleugel te blijven. Maar ja, wijsheid achteraf, daar koop je niet zoveel voor HanN!

Resteren de drie overwinningen van de zwartspelers. Kees Vink kwam tegen Ruud van Dijk in een toren-en-loper eindspel twee pionnen voor en wist dit feilloos uit te buiten tot een vol punt.



Loek Beekman moest het met wit opnemen tegen koploper Rens ter Veen, voorwaar niet eenvoudig! Deze Scandinavische partij ging heel lang gelijk op maar in het verre middenspel wist Rens een pionnetje te winnen en het eindspel met aan beide kanten een dame, twee torens en wat pionnen wist Rens op de hem bekende wijze uit te schuiven tot winst.



Dan de laatste partij, een hele fraaie! Willem Brizee haalde met zwart tegen Felix Ferschtman alles uit de kast en dat is heel wat! Willem posteerde beide torens op de f-lijn en samen met dame en loper had hij een geweldige koningsaanval. Felix, ook niet van gisteren zoals we allen weten, verdedigde zich zo goed en zo kwaad als het kon maar de zwarte aanval was eenvoudigweg te sterk. Met een paar krachtzetten wist Willem de witte koning mat te zetten: fraai gespeeld Willem!



Uit stand blijkt dat Rens aan kop gaat met 19 punten, op een punt gevolgd door Peter. Willem staat op een knappe derde plaats met 16 punten.

Uitslagen 4e ronde interne zomer-competitie, 12 maart

Wit	Zwart	Uitslag
Hans Mudde (A)	Tim van Rijswijk (B)	1-0
Markus Lohrer (B)	Han Nicolaas (A)	½-½
Bas von Königslöw (A)	Leo Blaas (A)	1-0
Han Terpstra (A)	Vincent Steemers (B)	1-0
Ruud van Dijk (B)	Kees Vink (A)	0-1
Felix Ferschtman (A)	Willem Brizee (A)	0-1
Wil Kauffman (B)	John Woestenenk (A)	1-0
Loek Beekman (B)	Rens ter Veen (A)	0-1
Paul Huisman (B)	Jense van der Wal (B)	1-0
Yassin Mostfa (A)	Frits Berendse (A)	½-½
Jos Bergers (B)	Giuseppe Gastaldi (B)	½-½
Peter de Man (A)	Hans Jacobs (B)	1-0

Vanavond, **dinsdag 19 maart**, spelen we de 5^e ronde van de interne competitie.